



9 oktober, opendeurdag vzw VONKEL

Een luisterend huis in Gent

Je hoeft niet ondraaglijk te lijden om te spreken over sterven en dood.

Op 9 oktober, dag van de palliatieve zorg, heet vzw VONKEL, je welkom tussen 10 en 12 uur.

Voor een informele babbel...
Informatie rond het levenseinde...
Een deugddoende ontmoeting...
Het luisteren naar jullie zorgen en noden...

De medewerkers en vrijwilligers van vzw Vonkel, hebben sinds 12 jaar heel wat kennis en ervaring verworven rond levenseindevragen en -documenten.

Graag tot dan, afspraak niet is nodig

Voor meer info zie www.vonkeleenluisterendhuis.be

Vonkel, Een luisterend huis
Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent
tel. 09/ 330 40 51
welkom@vonkeleenluisterendhuis.be



Praten over leven
en dood.